

Egersund, 25. - 29. juli 2022



Mandag, den 25. juli 2022

Afgang Hobro kl. 12. Det blev en køretur med mange regnbyger. En halv time før ankomst ringede jeg som anvist til værten. Han kunne oplyse, at han havde lagt en nøgle til os under et askebæger, hvilket han havde meddelt mig i går. Jeg tjekkede mail og airb&b i aftes. Jeg har ikke modtaget noget.

Huset er ikke nogen arkitektonisk perle, men her er masse af plads til to personer. Haven er bortset fra græsplænen totalt overgroet.

Jeg havde glemt musen til min bærbare. Det kostede en tur til Elgiganten i Sønderborg. På tilbagevejen handlede vi i Brugsen i Gråsten. Det var ikke kun en mus, der ikke var kommet med: 2 koteletter sous vide ligger fortsat i køleskabet i Hobro. Den planlagte kartoffelsalat kom i kurven. Som tilbehør blev der købt fars til karbonader.

Kartoffelsalaten kom ikke på bordet til aften. Britta kunne ikke stå for en "Jonas Vingegaard Platte" (rød og hvid silde, hårdkogt æg og en underlig karrysalat). Vingegaard vandt Tour de France i går.

Middag blev altså: **Rugbrød med sild og en Tuborg.**

Vi gik en kort tur ved sommerhuset. Derefter trissede vi rundt på Broagerland i et meget smukt lys og gule kornmarker i bølgende landskaber. Vi gjorde holdt ved Broager Kirke med dens store kirkegård med krigergrave og mindehøj for Broagers faldne i tysk tjeneste.

Efterbehandlet foto - i seng 03

Tirsdag, den 26. juli 2022

Op kl. 10 til vekslende skydække, blæst og under 20 grader. I sandhed en dag beregnet til et muse-

umsbesøg - i dette tilfælde: Sønderborg Slot.

Den oplagte vej til slottet er spærret, så det blev en længere omvej, inden vi ved 13-tiden kunne parkere lige ved slottet.

Der er flere udstillinger på slottet med fokus på landsdelens historie og kultur. Det mest interessante er selve slottet, hvor især slotskapellet er en perle.

Vi var retur ved 16-tiden. En time på langs gjorde godt.

Middag: Karbonade og kartoffelsalat

Vi kørte en aftentur til Cathrinesminde Teglværk - stadig blæst og nu et par lette byger.

Onsdag, den 27. juli 2022

Op kl. 10.00 - i dag til skydække, blæst og en behersket temperatur.

Dagens mål var Danfoss Universe, og vi nåede det da også, men pga. gråvejrs og blæst fravalgte vi at besøge parken.

Første stop var Augustenborg Slot, der i dag huser Landbrugsstyrelsen og følgelig ikke er åben for turister. Det er slotskirken og parken. Begge et besøg værd.



Vest for Nordborg ligger byen Holm med Jollmands Gaard. Gården er en omfattende restaurering af en af Danmarks få bevarede kroggårde - en gård med en grundplan som et "J" alias en fiskekrog.

Vi blev modtaget af en af stedets frivillige, som bænkedede os og fortalte om seværdigheden, der nu er et landbrugsmuseum. Det er bygningen, der er det interessante.

Vi tog videre mod vest ud til havet, og derefter gik det mod syd, hvor vi gjorde holdt ved færgen i Fynshav og derefter ved ved marinaen i Mommark.

Turen til Als sluttede ved Kegnæs Fyr, inden vi kørte til Brugsen i Gråsten for at proviantere.

Middagen blev Højer Ringridderpølser og frankfurtere fra Coop. Hertil sennep og kartoffelsalat.

Torsdag, den 28. juli 2022

Op kl. 10 efter en elendig nat - kunne ukendt af hvilken årsag ikke falde i søvn.

Blæsten havde lagt sig, og skydækket lod lys og varme slippe igennem. Ved 12.30 tiden tog vi til, Dybbøl Banke, hvor vi gik tur ved med møllen, inden vi kom ind til udstillingen.

Næste punkt var Gråsten Slotshave, men den var lukket, idet majestæten opholder sig i sit sommerhus. Altså videre til punkt 3: Ad Fjordvejen til Kollund. Herfra tog vi i min seminarietid 2 gange

ture med spitteren - en turistbåd, der sejlede over fjorden til Flensborg. Om bord kunne der dengang handles toldfrit i en meget behersket mængde.

På tilbagevejen gjorde vi holdt på Sønderhav Parkeringsplads med strand og en dejlig udsigt over Flensborg Fjord.

Brugsen i Gråsten blev frekventeret en sidste gang, og dagens middag blev:

Karbonader af gris og okse, kartofler og bearnaise.

Fredag, den 29. juli 2022

Op kl. 10 efter 9 timers solid søvn.

Kl. 13 forlod vi sommerhuset og satte kursen mod nord, hvor første stop blev Brundlund Slot i Åbenrå. Stedet er en del af Museum Sønderjylland og rummer en maleriudstilling. Nogle mindre værker af sønderjyske kunstnere er OK. Resten og langt det meste er installationskunst (Ragna Wehding). I min optik er det noget fortænkt makværk.

Så var der langt mere at komme efter på Trapholt i Kolding, der byder på en stor udstilling om Verner Pantons idéer og designs samt en maler: Erik A. Frandsen, der under coronanedlukning skabte et væld af store malerier under overskriften "Giottos metode".

Museet lukker kl. 17, og så gik det hjemad. Et færdselsuheld ved Horsens forsinkede os noget og efter et indkøb i Meny var vi hjemme kl. 19.00 til

Rugbrød med fiskefilet, ribbensteg og rødkål.

Aircondition-apparatet kunne vi ikke få til at levere lun luft, som kunne have gjort godt i et køligt hus. Pga. den beherskede rumtemperatur fristede en tur under bruseren ikke, - så den undgik vi.